



nieuwsbrief 2025-02 d.d. 17 april 2025

In deze nieuwsbrief gaan we met name in op de door ons begin april aangeschafte belevenistafel. De aanschaf van deze tafel is al aangekondigd in de nieuwsbrief van 13 maart.

Wat is een belevenistafel?

Heel kort gezegd is een belevenistafel niet veel anders dan een tafel met daarin aangebracht een aanraakscherm. Tafels (en schermen) zijn er in diverse groottes, kleuren en uitvoeringen.

Wat een tafel bijzonder maakt is de programmatuur die aan het scherm gekoppeld is en waarmee je leuke en interessante zaken kan doen door het scherm aan te raken. Je kan er bijvoorbeeld spelletjes op afspelen, liedjes op laten horen, maar ook interactieve landkaarten op tonen. Deze tafels worden op dit moment vooral in de ouderenzorg en door bibliotheken aangeschaft.

Sinds kort worden door de leverancier (met de naam 'Onwijs') ook toepassingen voor musea geleverd en juist dat wekte in 2024 de interesse van onze stichting.

Wat is er op onze belevenistafel te zien?

Wij hebben gekozen om onze fotocollectie en onze voorwerpencollectie op de tafel te laten zien. Na het intoetsen van één of meer zoektermen krijg je foto's, die voldoen aan de opgegeven zoekcriteria te zien. De verdere bediening is dan simpel door met de hand het scherm aan te raken om de foto's te draaien, te vergroten of juist kleiner te maken en/of de beschrijving van de foto te laten zien. Dat met de hand bedienen kan met meerdere mensen tegelijk!

Waarom willen we een belevenistafel?

Als OZM hebben we een prachtige en unieke fotocollectie van zowel Moerkapelle, Oud Verlaat als Zevenhuizen. Sinds de start van OZM hebben we foto's verzameld en rond het jaar 2000 zijn we begonnen met het beschrijven van die collectie. Al eerder vonden we dat we deze foto's met het publiek moesten delen, maar in het museum is geen plaats om alle foto's op te hangen en bovendien is het printen van foto's in groot formaat ook een dure aangelegenheid. Mede daarom zijn we in 2019 in de lucht gekomen met de website www.beeldbankoudzevenhuizenmoerkapelle.nl die ondertussen zo'n 2000 bezoekers per maand telt. Maar niet iedereen wil of kan achter een computer zitten om foto's te bekijken en foto's kijken op een scherm thuis is wel leuk, maar blijft iets dat je in het algemeen alleen doet.



(de foto links is gemaakt door Martien Jansen)

Als OZM willen we van het foto's kijken graag een sociaal gebeuren maken en denken we dat samen foto's bekijken en er over praten nog veel leuker is! Daarom hebben we voor een grote tafel gekozen zodat we met meer mensen tegelijk rond de tafel kunnen zitten en er op die manier interactie ontstaat tussen de bezoekers in ons museum. Daarnaast kunnen mensen

direct reageren op ontbrekende of foutieve beschrijvingen van een foto en dat is bij een beeldbank achter de computer thuis toch een drempel. Er zijn nog diverse andere redenen, maar de hiergenoemde zijn het meest belangrijk.

Wat zijn de nadelen van een belevenistafel?

Het grootste nadeel van een tafel is dat hij geld kost 😊. Niet alleen in aanschaf, dat is eenmalig, maar ook jaarlijks moeten we voor de programmatuur betalen. De prijzen van aanschaf zijn vrij hoog en variëren van enkele duizenden euro's voor een kleine tafel tot zo'n € 10.000,- voor een grote verstelbare tafel. Ook willen we, naast onze suppoosten, heel graag een aantal vrijwilligers hebben die bij zo'n tafel mensen kunnen ondersteunen bij het gebruik (hoewel dit in hoge mate voor zichzelf spreekt) en aantekeningen maken van de correcties en aanvullingen die naar voren komen. Die aantekeningen gebruiken we dan om de kwaliteit van onze fotobeschrijvingen te verbeteren. We zoeken dus extra mensen in een tijd waarin het al moeilijk is om vrijwilligers te vinden.

In het bestuur was er weinig discussie over de kosten; we hebben het geld en we geloven in zo'n tafel. Bovendien hebben we van het Cultuurfonds een mooie sponsorbijdrage voor deze tafel gekregen (en we zoeken nog één andere sponsor).

het
Cultuurfonds

En daarbij: we hebben de ruimte om de tafel neer te zetten, zeker nu we geen, of minder, tentoonstellingen organiseren. We zijn er van overtuigd dat we wel mensen vinden die tijdens bezoeken bij zo'n tafel ondersteuning willen geven. Dus hier ook een oproep aan donateurs die het leuk vinden om dit te doen!

Wanneer kunnen we de belevenistafel in werking zien?

We gaan niet over één nacht ijs en er moet nog het nodige gebeuren aan de inrichting van de tafel. Toch vinden we dat tijdens de **openstelling van ons museum op 26 april a.s.** de tafel gebruikt kan worden. Als ontvanger van deze nieuwsbrief bent u de eersten die hiervoor uitgenodigd wordt. We wachten nog met bredere bekendmaking in de pers totdat de tafel naar ons idee volledig is ingericht, maar u kunt er op Koningsdag al mee gaan werken. Wellicht heeft u na gebruik ook nog zaken die we mee kunnen nemen in het verder verbeteren.

De reacties van de vrijwilligers die de tafel al gezien hebben zijn zeer positief en we hebben hoge verwachtingen.

Openstelling op 26 april a.s.

Deze zaterdag is het Koningsdag en zijn we op de gebruikelijke tijd van 13.30u-16.00u open. We hebben geen tentoonstelling, maar richten ons toch een beetje op het thema '80-jaar vrijheid'. Daarbij is er één schilderij te zien van een Amerikaanse schilder met daarop het portret van J.L. van Rij, die bij de slag om het jachthuis is omgekomen. Dit is een bijzonder portret dat nooit eerder in het openbaar te zien is geweest. We hebben hem vorig jaar gekregen van de erven van de (ook) vorig jaar overleden zoon van deze Van Rij, die als achtjarige de slag om het jachthuis heeft meegemaakt. Ook op de belevenistafel hebben we een onderwerp 'Tweede Wereldoorlog' met circa 200 foto's.

En over de Tweede Wereldoorlog gesproken: Het forse en prachtige boek van Arie en Ineke Brugmans over de Tweede Wereldoorlog in Moerkapelle is nog te koop. Ook het boek met foto's van Corrie Oudijk, uitgegeven ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid, is bij ons nog te verkrijgen.

Als laatste: deze openstelling zijn er ook nog veel dubbele foto's en ansichtkaarten voor een zacht prijsje te koop, dus ook hier kunt u uw voordeel mee doen!

OZM zoekt bestuursleden en vrijwilligers

We kunnen als OZM alleen voortbestaan als er voldoende menskracht is. Op diverse plekken zijn nog mensen nodig. U helpt ons enorm door u een beperkte hoeveelheid tijd voor ons in te zetten. Het hiervoor vermelde voorbeeld van een ondersteuner bij een belevenistafel is één van deze taken. Iets heel anders is het opnemen van interviews met oudere inwoners zodat hun verhalen bewaard blijven voor de toekomst. Wellicht lijkt u dat wat? Ook zijn we bijvoorbeeld op zoek naar een penningmeester. Wilt u bijdragen aan één taak, neem dan contact op met een bestuurslid en kijk of er een passende klus voor u is.

Deze nieuwsbrief komt onregelmatig uit, maximaal vijf keer per jaar. Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief en geen mails meer van ons ontvangen? Een reply aan mij is voldoende om u van onze e-mail lijst af te halen.